

Kerstviering 13 december: een verslag

Op woensdag 13 december vond weer de jaarlijkse kerstviering van De Kersenplukkers plaats in De Vliegert. Vanwege veiligheidsvoorschriften konden er niet meer dan zo'n 250 mensen welkom worden geheten. Daarom hebben we een aantal mensen helaas moeten teleurstellen. Via dit verslag hopen we die mensen toch een inkijkje te geven in de mooie middag.

Voorzitter Marie-José v.d. Kimmenade zette de middag in gang met een korte inleiding. Zie heette iedereen - maar in het bijzonder onze pastor de heer Kloeg en de ereleden - van harte welkom en wenste allen een fijne en gezellige middag toe. Zij dankte alle vrijwilligers van vandaag en Jan Smeets voor het maken van de kerstversiering en vroeg daar ook applaus voor. En dat kwam natuurlijk! Zij besloot haar inleiding met een Kerstgedachte, zie kader.

Daarna zong de hele zaal onder begeleiding van De Vliegerblazers en Canta Classic het mooie kerstlied *Wij Komen Tezamen*. Vervolgens speelden De Vliegerblazers, onder leiding van Trees Asmussen, een aantal beroemde kerstliederen. Alle liedjes werden ingeleid door Ad Brouwers en op keyboard begeleid door Jack Duisters. Achtereenvolgens passeerden de revue *Nu zijt Welkome*, *Mary's Boy Child*, *Silver Bells*, *Rudolph The Red Nosed Reindeer* en *I'm Dreaming Of A White Christmas*. Het prachtige concert werd besloten met *Stille Nacht*, *Heilige Nacht*.

Daarna nam Canta Classica bezit van het podium. Onder leiding van dirigent Marion de Wit en begeleiding van pianist Leo de Wit speelden zij achtereenvolgens *Transeamus*, *In The Bleak Mid-Winter*, *Puer Natus Est*, *Noël Nouvelet* en *Notte Di Luce*. Slotstuk was *African Alleluja* waarbij Frans Sools de djembé bespeelde.

De voorzitter was trots dat de heer Kloeg de mogelijkheid had om de aanwezigen toe te spreken. "Terugkijken op 2017 zal voor iedereen verschillend zijn", zo zei hij. "Voor de een was 2017 een goed en zinvol jaar en een jaar om dankbaar voor te zijn. Misschien ook een goede springplank naar de toekomst. Voor anderen is 2017 geen goed jaar geweest", zo vervolgde hij. "Een jaar met veel pijn of misschien verlies waar het hart nog om huilt. Of je bent je werk of een relatie verloren. Het is dan moeilijk om zin aan je leven te geven." Pastor Kloeg besloot: "We

staan nu aan het begin van een nieuw jaar, aan het begin van een nieuwe tijd. Ik wens u allen een gezegend Kerstmis.”

Dan was er een korte pauze waarna de toneelclub van De Kersenplukkers een toneelstuk opvoerde. Het stuk heette *Verbinding verbroken*. De hoofdrollen waren voor Wim Donkers (Frans de Waard), Mariet Donkers (Anna van Schie), Wiljan v.d. Waterbeemd (monteur) en Toos Messing (vrouw die haar hondje uitliet). De regie en het souffleurwerk werden gedaan door Marij Louwers en Marianne Engels. Het stuk leidde tot een verrassend slot omdat Frans de Waard bleek de schoonvader te zijn van de dochter van Anna van Schie. Mooi gespeeld en heel interessant om de apotheose mee te maken.

Tot slot was er een gezellige en feestelijke kerstbroodmaaltijd, die in goede aarde viel. Kortom, een heel fijne bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is.

Kerstgedachte

Kerstmis vroeger bij ons thuis,
mijn hart vol weemoed en verlangen,
met z'n allen kort bij 't fornuis,
de kerstboom helemaal vol gehangen.

Liedjes klonken als een engelenkoor,
het stalletje heel zacht verlicht,
en tussen de dennentakjes door,
kwamen de drie koningen al in zicht.

Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel,
vandaag kun je dat niet zo intens beleven,
veel mensen weten wel wat ik bedoel,
de toekomst zal nu eenmaal anders leven.

Met een sneltreinvaart door de dagen heen,
mensen zijn druk bezig, tegelijk met vele dingen,
alleen de eenzame blijven weer alleen,
zij hebben wel tijd maar niemand om mee te zingen.

En in een tijd van jachten en jagen,
kijk je anders tegen de wereld aan,
kunnen mensen elkaar nog wel verdragen,
of moet ieder voor z'n eigen gaan.

Het vieren van kerst, zo zijn mijn gedachten,
moet altijd blijven, in elk gezin,
dit zal het harde in het leven verzachten,
dan krijgt men er weer vertrouwen in.

Laat daarom nu gerust een kaarsje branden,
voor ieder mens een goeie reden,
wat geldt voor hier en in alle landen,
Kerstmis, dat is echt een feest van vrede.